

HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN

Triniteitstijd

23 juni Johannes 17 Hogepriesterlijk gebed

Johannestijd

24 juni Markus 1, 1-11 Doop door Johannes
30 juni Johannes 1, 19-34 De getuigenis van Johannes
7 juli Johannes 3, 22-36 Johannes te Aïnon
14 juli Johannes 5, 31-38 Christus over Johannes
21 juli Markus 8, 27-38 Belijdenis van Petrus

Triniteitstijd

28 juli Mattheüs 7, 1-14 Uit de bergrede
4 augustus Lukas 15, 1-32 Verloren schaap, zilverstuk, zoon
11 augustus Lukas 9, 1-17 Uitzending van de twaalf; spijziging
18 augustus Lukas 18, 35-43 Genezing van de blinde man
25 augustus Markus 7, 31-37 Genezing van de dove man
1 september Lukas 10, 1-20 Uitzending van de zeventig
8 september Lukas 17, 5-37 Sterking van het geloof
15 september Mattheüs 6, 14-34 Uit de bergrede
22 september Lukas 7, 11-17 Opwekking jongeling te Naïn

Michaëltijd

29 september Mattheüs 22, 1-14 Koninklijke bruiloft
6 oktober Openbaring 12 Val van de draak

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

	na het offer	na de communie
<u>Triniteit</u>	Groot en vol wonderen	De God van de vrede
<u>Johannestijd</u>	Zie ons aan in Uw offer verenigd	Te midden van ons
<u>Triniteit</u>	Heilig, heilig zijt Gij	Heer, in Uw woorden
<u>Michaëltijd</u>	Weerklonken heeft de roep	De God van de vrede

Evangelie en liederen in de Zondagsdienst voor kinderen

14 juli	Johannes 3, 22 36	Johannes te Aïnon	Nu draagt het zaad
8 sept.	Lukas 17, 11 19	Genezing van de melaatsen	Hij is de Ster
29 sept.	Mattheüs 14, 1 14	Koninklijke bruiloft	Onoverwinnelijk sterke held

Van het convent

Het is nu zomer. Dat betekent dat het programma minder vol is dan in andere jaargetijden. Er zijn minder diensten, minder activiteiten en minder inhouden. In plaats daarvan gaan we meer naar buiten, houden we vakantie en gaan op reis. Sommigen gaan naar de andere kant van de wereld, anderen maken een tochtje in de buurt en weer anderen brengen de meeste tijd door in de tuin of op het balkon. Als het maar buiten is. Buiten kunnen we Christus ervaren in zon, maan en sterren, in het licht, in de transformerende wolken, in de wind, in de bloemen, in de groene weiden, in de kabbelende beken, in de zee. We ervaren Hem in de gezichten en ogen van de mensen die we ontmoeten, zielen die net als wij op weg zijn om mens te worden, op weg op onze prachtige mysterieuze planeet. Zo kan ons hart groeien, zo wijdt worden als de hele wereld en zich vervullen met Zijn reine leven. Ik wens jullie een mooie zomertijd!

Jeroen Benschop

Afwezigheid van de geestelijke

6 t/m 26 augustus vakantie

16 t/m 18 september, synode Zeist

In de vakantie kunt u bij een noodgeval één van de bestuursleden bellen, die kan u in contact brengen met een vervangend geestelijke.

Tijdens de synode kunt u een bericht inspreken op 06-36239791, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

BERICHT VAN HET BESTUUR

Uit de bestuursvergadering

In het vorige bericht was de conclusie dat er niet zo snel een nieuwe penningmeester kon worden gevonden. Maar dat is verleden tijd, want na de algemene ledenvergadering van april dit jaar kwam Jacqueline de Groot naar voren met de mededeling dat zij wel de nieuwe penningmeester wilde worden. Wij zijn haar dankbaar dat zij het bestuur wil versterken. Zij heeft in een gesprek met Hans de Bie informatie gekregen wat de functie zoal inhoudt. Ook heeft ze al een kennismakingsgesprek gehad met Jan Smit, onze boekhouder. En haar eerste bestuursvergadering en landelijk penningmeestersoverleg zit er al op. Voor Groningen naar wederzijdse tevredenheid.

Naar aanleiding van de oproep om bepaalde taken van het bestuur over te nemen, zijn er vier mensen die gereageerd hebben om een taak op zich te nemen. Ik ga er vanuit dat de oproepen op het prikbord wel enkele reacties meer zullen opleveren.

De algemene ledenvergadering van 13 april 2024

1. Opmaat

Jeroen verzorgt de opmaat. Aangezien er weinig mensen aanwezig zijn houdt hij het kort. De opmaat wordt in een document uitgewerkt en naar alle leden en belangstellenden gestuurd.

Hij sluit af met het gedicht 'De voetwassing' van Christian Morgenstern. José vraagt naar taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester. Jan Smit doet de boekhouding. De penningmeester draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hans licht zijn taken toe. Er wordt maandelijks vergaderd. Per jaar zijn drie landelijke vergaderingen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De ingekomen brief van Gertien wordt voorgelezen. Een brief waarin zij reflecteert op haar bijdrage aan de Christengemeenschap. Ze roept een ieder op te kijken welke taak hij/zij op zich wil/kan nemen. Zij vindt alle inzet, hoe klein ook, waardevol en belangrijk. Zij stelt taakgroepen met co-coördinatoren voor. En is bereid die van de ministranten en muziek

op zich te nemen. Jan Smit stelt voor de ALV's op avonden te organiseren. In de hoop dat er dan meer mensen komen.

3. Notulen ALV 25 november 2023

Opmerking van Wil: laatste punt bij 3, aangepast Huishoudelijk reglement wacht nog steeds op goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd met dien verstande dat onder goedkeuring van de landelijke groepen (punt 3) wordt bedoeld de Synode en het Landelijk Bestuur.

4. Realisatie over jaar 2023 met toelichting en advies van de kascommissie, décharge bestuur en benoeming kascommissie komend jaar

De kascommissie (Gooyke en Jenny) kwam 25 maart 2024 met Jan Smit (boekhouder) bij elkaar. En maakte daarvan een verslag. Jan Smit licht toe: het voorziene tekort van ~39.000 euro is omgeslagen o.a. doordat

1. De SKSG zelf het dubbelglas heeft betaald;
2. Het verfwerk van SKSG door gemeentelieden is gedaan;
- 3: de energiekosten lager uitvielen.

Het overschot van de gemeente is opgelopen tot 50.000 Euro. Jan Smit stelt voor het bedrag voor het Toelagefonds te verhogen.

De ALV verleent bestuur décharge. Gooyke en Jenny blijven in de kascommissie.

Er is gesproken over hoe het geld dat we voor mijnbouwschade (46.000) krijgen kunnen inzetten.

5. Penningmeester en takenlijst

Inmiddels is het proces om een nieuwe penningmeester te vinden in volle gang. Wil heeft een lijst gemaakt met taken die de bestuursleden op zich hebben genomen, maar die niet bij hun functie als bestuurslid horen. Zij zal deze lijst verspreiden en vraagt de gemeente zorg te dragen voor deze taken. Zie ook punt 2.

6. Rondvraag

Jenny vraagt bestuur om toestemming aanschaf van kaartenmolen á 60-70 Euro. Bestuur gaat akkoord.
Wil sluit de vergadering af.
Daarna was er een cultische sluiting.

Gemeentebericht

We willen onderzoeken of u het gemeentebericht digitaal als pdf zou willen ontvangen. De reden daarvoor is dat de porti een te hoge onkostenpost is. Indien u het gemeentebericht digitaal wilt ontvangen dan verzoek ik u dit door te geven aan Martin Rijpstra martinrijpstra@gmail.com

Klussen

De klussen in en om de kerk vinden plaats op de donderdagmiddag. In deze tijd zijn we voornamelijk bezig met de tuin. Ook de parkeerruimte naast het gebouw is al helemaal onder handen genomen.
We gaan direct na de lees- of perikopengroep rond half één eerst met elkaar wat eten en daarna aan de slag. Iedereen kan zelf zijn eigen tijd bepalen natuurlijk. Je bent van harte welkom.

Kroniek van de gemeente Groningen

Sinds enige tijd zijn Gertien, Wil en Dick bezig om een kroniek van de gemeente Groningen samen te stellen. De gemeente bestaat 42 jaar en na zes keer zeven jaar lijkt dat wel een goed moment. We hebben een reeks kronieken bekeken en gelezen van andere gemeenten om te bekijken hoe wij het zouden willen schrijven en vormgeven. Het was erg interessant om de levensverhalen van de andere jongere en oudere gemeenten te lezen. Het maakte ons enthousiast om op zoek te gaan naar de essentie van het levensverhaal van onze gemeenschap. We hebben bedacht dat we zoveel mogelijk inbreng willen van mensen die in een bepaalde periode van de gemeente dragend zijn geweest. Zowel priesters als gemeenteleden. Voorlopig benaderen we een groep van ongeveer vijftien mensen met de vraag om over de periode dat zij actief waren een

bijdrage te schrijven over wat zij zien als essentieel in die periode dat zij actief waren. Deze bijdragen worden dan door ons verwerkt in een tekst. Ook leuke of interessante anekdotes zijn zeer welkom. De deadline voor bijdragen is 1 september.

Het boekje wordt in kleur gedrukt en geïllustreerd met (kunstzinnige) afbeeldingen en enige foto's. Maar zonder geld geen boekje! Dus vragen we jullie hoeveel geld de kroniek mag kosten.

Je kunt een richtbedrag aangeven. E.e.a. is nog afhankelijk van het aantal bladzijden en de oplage. Wij denken aan een bedrag tussen €12,50 en € 25,-.

Wilt u uw bedrag aangeven via de voorintekening op het prikbord van de gemeente of via mail naar de postbus mailto:

[groningen@christengemeenschap.nl](mailto: groningen@christengemeenschap.nl).

Ook een schenking specifiek voor dit doel is uiteraard zeer welkom.

Gewadendagen in de gemeente Meppel

Van maandag 9 tot donderdag 12 september 2024 vindt in de Christengemeente van de gemeente Meppel, Catharinastraat 44, de gewadendagen plaats. Voor ieder die zich in de gemeente met de gewaden verbonden weet: van wassen en strijken tot herstellen en naaien, en ieder die hierin geïnteresseerd is om samen te werken, te kijken naar werkstukken en hiervan te leren. Programma: mensenwijdingsdienst, werkgroepen, warme maaltijd, pauze, zingen, kringgesprek, werkgroepen, avondprogramma (een sprookje, beeldenwandeling, gesprek), cultische afsluiting. Overnachting, ontbijt en avondbrood zijn zelf te organiseren, bijv. via www.meppelsinn.nl (vlakbij de kerk). Bijdrage naar draagkracht voor de warme maaltijden.

Aanmelden via claryokken@gmail.com

De voorbereiding is in handen van Clary Okken (gemeente Meppel), Trudie van Vilsteren (Kring West-Brabant) en Mariska Hunfeld-Jue (geestelijke gemeente Driebergen).

Internationale muziekconferentie

Waarnemen – accepteren – overgave: samen cultus voltrekken

De cultus blijft bestaan in zijn uiterlijke vorm, maar het leven en de eisen van de tijd veranderen snel. Hoe kunnen we het tijdloze meenemen naar een nieuwe tijd?

De conferentie kan ons helpen om samen deze weg te verlevendigen. Stuur uw wensen, vragen en ideeën ook vooraf naar de voorbereidingsgroep (per e-mail naar: handwerk@christengemeinschaft.org). Alle mensen die al actief betrokken zijn bij muziek in de cultus zijn van harte uitgenodigd. Maar ook degenen die geïnteresseerd zijn, hierover vragen of in de toekomst willen deelnemen. Wij zijn ook blij met de deelname van vele geestelijken en seminaristen voor wie muziek in de mensenwijdingsdienst een zaak is die hen na aanhet hart ligt. We willen vooral jongere mensen die studeren of een opleiding volgen of net aan hun carrière beginnen aanmoedigen om bij om muziek te maken. Wij, de voorbereiders, verheugen ons op een brede uitwisseling: Christoph Handwerk, Marie-Hélène van Tol en Irene von Wedemeyer (geestelijken), Emi Yoshida (euritmie), Gerhart Darmstadt, Katrin Ellger, Rainer Fournes, Jitka Kozeluhová, Peter Kraul, Wouter Laga, Francis Michels, Claudia Nicolai, Thomas Reuter en Kazuhiko Yoshida (musici).

De voertalen tijdens de conferentie zijn Duits, Nederlands en Engels. 7 – 11 augustus 2024 in Schloss Hamborn 40, D-33178 Borchen – Duitsland. Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk of zijn aan te vragen via wouterlage@gmail.com

Bijeenkomsten

Lezen voor gestorvenen

Rudolf Steiner bracht vaak ter sprake hoe nabestaanden de band met hun overledenen kunnen verzorgen en levend houden. Met name in de periode 1914 – 1918 zaten er in zijn publiek veel mensen die familieleden hadden verloren aan de onvoorstelbare oorlogsomstandigheden. In die bewogen periode sprak hij aan het begin en slot van voordrachten steeds een spreuk voor gestorvenen uit, om hen te troosten en te betrekken bij wat hij wilde overbrengen.

Daarnaast benadrukte hij dat gestorvenen ons gedachten en impulsen kunnen geven. Gestorvenen kunnen overzien wat het beste zou kunnen worden nagestreefd. We kunnen hen ook betrekken bij de vragen waar we mee leven. De momenten van inslapen en wakker worden zijn daar bij uitstek voor geschikt.

Wanneer ter sprake komt wat men zou kunnen doen voor dierbare gestorvenen geeft Steiner op uiteenlopende wijze mogelijkheden aan, waarbij bijna altijd het ‘voorlezen’ aan de orde komt. Daarbij spreekt hij soms over letterlijk voorlezen, maar op andere momenten over het innerlijk stap voor stap opbouwen van een gedachte-inhoud, zonder die hardop uit te spreken of hardop voor te lezen. Dan gaat het niet om abstract denken, maar zoveel mogelijk gevoelsgedragen en vanuit de wil denken.

Natuurlijk komen ook allerlei vragen over de weg die de gestorvene gaat aan de orde, zoals of het uitmaakt of je jong of oud sterft, of je al dan niet verbonden bent geweest met de antroposofie. (Stichting Wederzijds)
Waarom zou je voorlezen?

“Je vormt je een verkeerde voorstelling van het leven tussen dood en een nieuwe geboorte als je de vraag zou stellen: Waarom zou je eigenlijk gestorvenen voorlezen? Weten die dan niet uit eigen aanschouwing wat de mens hier op aarde kan voorlezen – weten ze dat niet veel beter dan wij? Zoiets vraagt alleen iemand die niet in staat is om te beoordelen wat je juist in de geestelijke wereld kunt ervaren. Weet u, je kunt ook in de fysieke wereld zijn, zonder dat je weet hebt van de fysieke wereld. Als je niet in staat bent het een of ander te beoordelen, kun je de kennis van de fysieke wereld niet ervaren. De dieren leven ook met ons samen in de fysieke wereld en weten toch niet over die wereld wat wij als mensen ervan weten. Dat een gestorvene in de geestelijke wereld leeft wil nog niet zeggen dat hij van deze geestelijke wereld iets weet, hoewel hij die kan zien. Alleen op aarde kan geest-wetenschappelijke kennis worden verworven, je kunt die kennis niet opdoen in de geestelijke wereld. Daarom moet, als iets door een geestelijk wezen geweten moet worden, dat door een wezen te weten gekomen worden dat zelf op aarde is. Dat is een belangrijk geheim van de geestelijke werelden, dat je daar kunt zijn,

ze kunt aanschouwen, maar dat je datgene wat nodig is als weten over de geestelijke werelden alleen op aarde verworven kan worden.”

Uit: GA 150: ‘De wereld van de geest en haar werkingen in de fysieke wereld’ Weimar, 13 april 1913, ’s ochtends

Wij willen graag een leesgroepje voor gestorvenen beginnen. Misschien een keer per maand. Dag, tijd en frequentie in overleg met belangstellenden. Neem gerust contact op als je belangstelling hebt om hieraan mee te doen. Iedereen is welkom.

Annamarie Benschop-Nel (0682197175)

Podcast priesterseminarie Toronto

Zoals we in de laatste In Beweging kunnen lezen heeft de priesterseminarie van Toronto een podcast The Light in Every Thing. In tegenstelling tot wat daar staat worden er nog wekelijks nieuwe posts geplaatst. En wordt de podcast gesteund door een groeiende gemeenschap. Priesters Patrick Kennedy en Jonah Evans praten met elkaar over allerlei onderwerpen, zijn heel open over hun eigen ervaringen en interviewen andere priesters. Inmiddels ben ik een enorme fan van deze podcast. Ik ervaar deze podcast als een brug tussen de Christengemeenschap en de antroposofie, en antroposofie ontwikkeld buiten de antroposofie. Bovendien brengt de podcast mijn vaak overprikelde zenuwstelsel tot rust. Goud waard! De podcast is te beluisteren via Instagram en Spotify. Kijk ook eens op de steunsite van het seminarie voor online cursussen en webinars (<https://www.patreon.com/ccseminary/membership>)

Jacqueline de Groot

De zon

De zon werkt op het hoogtepunt van de zomer als een grote verdoving. De glans van de volheid van de wereldwijdten doet ons van binnen verlamd raken. Toen mensen in het verleden hun zomerse reidansen

dansten, veranderden ze zichzelf in dansende zonnestralen. Wij voelen ons sterker in het fysieke, maar dat lichaamsgevoel gaat op in het welbehagen van het zonneleven.

Mensen lopen dan het gevaar om weer heidenen te worden. Dit wordt zo uitgedrukt dat men 'nu zijn erediensden in de natuur wil vieren'. De mens moet sterkere zielskracht mobiliseren als hij volledig mens wil blijven, mens wil worden, in de zomertijd.

"Wat me niet doodt, maakt me sterker." Juist wat de mens bedreigt, kan hem helpen geboren te worden.

Op het hoogtepunt van de zomer is er in de mens een innerlijke krachtmeting met de zon. Beter gezegd: t w e e z o n n e n s t r i j d e n m e t e l k a a r o m d e m e n s : de zon buiten en de zon binnen. Dit is de levenshouding van de c h r i s t e n in de Sint-Janstijd.

Op school wordt gezegd dat christenen het Sint-Jansfeest hebben verplaatst naar de dag waarop de zon begint af te nemen, omdat ze een mysterieuze verwijzing naar de geboortedag van Johannes hebben gevonden in het bijbelvers: 'Hij moet toenemen, maar ik moet afnemen.' Dat is ten diepste waar.

De zon is de grote Johannes van de natuur. Wat Johannes is in het evangelie, is de zon in de natuur. Zij baande de weg voor Christus. Duizenden jaren lang hebben mensen naar de zon opgekeken, in haar licht goddelijke verlossing aanbeden en door haar dagelijkse komst en verkondiging op Christus voorbereid.

Wat de zon dagelijks verkondigde aan ontvankelijke mensen was, in een grote wereldhistorische stijl, hetzelfde dat later weerklonk als de preek van Johannes bij de Jordaan: "Kom tot inkeer! Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." In het zuivere, helende licht van de zon voelden de mensen de geest van de hemelen nabij. Maar ze voelden ook: Jij bent niet zo zuiver als zij! Je zou heel anders moeten zijn als je in de zon wilde leven!

En ook vandaag nog, elk jaar op het Sint-Jansfeest, trekt deze krachtige Johannespreek van de zon langs ons heen. De reine sferen, waarin het schuldeloze slechts kan leven in de glanzende geest, worden levendig voelbaar voor ons als we ons overgeven aan het weven van de zon. Dit te voelen is de eerste stap van de zon - naar Christus.

Maar dan spreekt de zon tot ons ook het tweede woord van Johannes: "Hij moet toenemen, maar ik moet afnemen." De aardse zon wordt met elke eeuw donkerder en donkerder, zwakker en stervender. Ze zegt ons: "ik word kleiner." Ze bewees de mensheid haar dienst toen ze naar Christus wees. Als we naar haar toe komen en haar vragen, zoals de schriftgeleerden ooit aan Johannes vroegen, antwoordt ze de oprecht zoekende zielen: "Ik ben het niet!" Ze stuurt haar aanbidders naar Christus, zoals Johannes ooit zijn discipelen heenstuurde.

Maar zelfs vandaag nog, als we haar vragen: "Wie is het?" antwoordt ze ons als vanuit onze eigen ziel: "Je moet zelf vuur worden! Vuur van binnenuit." Zo spreekt ze het derde grote woord van Johannes: "Er komt iemand die jullie zal dopen met Heilige Geest en met vuur!" Alle echte ervaring van de zon leidt tot de vraag: **W a a r i s h e t v u u r d a t m i j k a n d o o r g l o e i e n m e t g e e s t ? -**
Dan antwoordt een andere stem ons: **" I k b e n h e t l i c h t v a n d e w e r e l d ! "**

Hier is het Ik dat straalt in het licht! Hier is het licht dat oprijst in het Ik! Het Sint-Jansfeest in het verleden was: Ik in de zon! Het Sint-Jansfeest van de toekomst zal zijn: De zon in mij!

Elk jaar komt de zon en test ons om te zien hoe sterk het licht nu in ons is geworden. Als we bezwijken voor haar kracht en in dromerigheid vervallen, in de 'zomerslaap', dan verloochenen we Christus eigenlijk, zoals Petrus eens deed, en zeggen we: "Ik ben het niet!" Als we elk jaar sterker zijn, als we tegen haar kunnen zeggen: "Jij kunt afnemen, maar ik wil groeien" - dan verrijst de lichte dag in ons, dan spreekt Christus schepend in ons: "Ik ben het licht van de wereld!"

***Uit: Friedrich Rittelmeyer: 'Das heilige Jahr', Verlag Urachhaus
1950, pg. 135.***

(Ingezonden door Eva Delacher