

## HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN

<b><i>Lijdenstijd</i></b>		
30 maart	Johannes 6	Spijziging van de 5000
6 april	Johannes 8:1-12	Het schrijven in de aarde
<b><i>Stille week</i></b>		
13 april	Mattheüs 21:1-11	Intocht in Jeruzalem
14 april	Markus 11:12-25	Vijgenboom en tempelreiniging
15 april	Lukas 20:1-18	Geestelijke macht en de wijnbouwers
16 april	Markus 14:1-11	De zalving in Bethanië
17 april	Lukas 23:13-32	Veroordeling, dragen van het kruis
18 april Goede Vrijdag	Johannes 19:1-15	'Zie de mens'
19 april	Johannes 19:16-42	Kruisiging en Graflegging
<b><i>Paastijd</i></b>		
20 april Pasen	Markus 16:1-8	Opstanding
27 april	Johannes 20:19-29	Thomas
4 mei	Johannes 10:1-21	"Ik ben de Goede Herder"
11 mei	Johannes 15:1-27	"Ik ben de Ware Wijnstok"
18 mei	Johannes 16:1-33	"Ik ga tot de Vader"
25 mei	Johannes 14:1-31	"Ik ben de weg"
<b><i>Hemelvaartstijd</i></b>		
29 mei-1 juni	Johannes 16:24-33	Bid tot de Vader in Mijn naam
<b><i>Pinksteren</i></b>		
8, 9, 10 juni	Johannes 14:23-31	Wie mij waarachtig lief heeft
<b><i>Triniteitstijd</i></b>		
15 juni	Johannes 3:1-21	Gesprek met Nicodemus bij de bron
22 juni	Johannes 4:1-26	Samaritaanse bij de bron
<b><i>Johannestijd</i></b>		
24, 29 juni	Markus 1:1-13	Doop door Johannes

## LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

	<b>Na het offer</b>	<b>Na de communie</b>
<i>Lijdenstijd</i>	Waardig is het Lam	Dood noch leven
<i>Paastijd</i>	Verrezen is de Heer	Heer in Uw woorden
<i>Hemelvaartstijd</i>	Tot de hoogten	God is liefde
<i>Pinksteren</i>	Wij hebben niet ontvangen	God is liefde
<i>Trinitarische tijd</i>	Groot en vol wonderen	De God van de vrede
<i>Johannestijd</i>	Zie ons aan	Te midden van ons

### Zondagdienst voor kinderen

Zie [HIER](#).

Op **1<sup>e</sup> Paasdag** en **1<sup>e</sup> Pinksterdag** is er geen verhaal vooraf, er is dan na de Kinderdienst een viering voor jong en oud. Om 11.35 uur begint het inzingen.

### Evangelie in de zondagdienst voor kinderen

6 april	Johannes 6:1-15	Spijziging van de 5000
20 april: Pasen	Markus 16:1-8	Opstanding
11 mei	Lukas 24:13-31	Emmaüsgangers
25 mei	Handelingen 1:4-12	Hemelvaart
8 juni: Pinksteren	Handelingen 2:1-12	Pinksteren
22 juni	Markus 1:1-13	Doop door Johannes

### Liederen in de zondagdienst voor kinderen

6 april	Zaai nu Uw zaad
20 april: Pasen en 11 mei	Open breekt de aarde
25 mei en 8 juni: Pinksteren	't Licht in onze harten
22 juni	Hemelse vlammen

### Priesterwijdingen Stuttgart 2025

Onze beweging is vijf nieuwe priesters rijker!

Op vrijdag 14 maart werd Bridgette Siepker uit Zuid-Afrika gewijd (in het Engels).

Op zaterdag 15 maart werden Bettina Wunder en Roland Lackner, beiden uit Duitsland, gewijd.

Op zondag 16 maart werden Pavel Lomička uit Tjechië en Matti Bormann-Meldinger uit Duitsland gewijd.

## VAN HET CONVENT

Er is veel in beweging in de gemeente en er wordt hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het Naamgevingsfeest op 28 juni. De kroniekredactie werkt gestaag door aan de kroniek van de gemeente. De grondsteengroep is druk bezig met het schrijven van de grondsteenspreuk. We hopen op de algemene ledenvergadering van 5 april de voortgang te presenteren. Hans de Bie is bezig met het ontwerpen van de letters op de gevel.

Zoals jullie hebben kunnen zien hangen er in de cultusruimte, gemeenteruimte, bibliotheek en hal nieuwe lampen. De schoorsteen die aan het afbrokkelen is wordt hersteld. De hal zal worden geschilderd. De eerste plannen voor de catering op 28 juni worden gemaakt. De vloeren in het halletje, cultusruimte en keuken worden vervangen.

Meld je bij een van de bestuursleden als je wilt komen helpen, er is werk genoeg!

Tot mijn grote vreugde is er **een jaarfeestengroepje** ontstaan dat samen met mij de jaarfeesten plant en organiseert. Mirjam van Vliet is bezig met het vernieuwen van de website. Het loont de moeite om de vernieuwde website te bekijken, het wordt prachtig. Ook is het werk in de tuin weer energiek van start gegaan.

Verder is het programma van deze periode klaar waarin de Stille week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sint Jan vallen. Met het lied '**De Heilige week**' kunnen we ons vast een beetje inleven in de gebeurtenissen van de Stille week en Pasen. We gaan ons in de Stille week nog verder verdiepen in de dagen, planeten en gebeurtenissen met hulp van Emil Bock en euritmie.

Ondertussen gaan de vaste taken gewoon door, het ministreren, het musiceren in de dienst, het strijken, wassen en herstellen van de gewaden, de bestuursvergaderingen, het poetsen, de prachtige bloemen die week in week uit verschijnen, de boekentafel, de bibliotheek, het maken van het gemeentebericht en ministranten- en muziekrooster.

Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor alle inzet, groot en klein, materieel en immaterieel, zichtbaar en onzichtbaar! Jullie maken het mogelijk dat de sacramenten voltrokken worden, dat wij de helende kracht van Christus mogen ervaren en die de wereld in mogen dragen.

Een hele goed Paastijd gewenst,

*Jeroen Benschop*

## **BERICHT VAN HET BESTUUR**

In het bestuur worden regelmatig de activiteiten besproken die moeten leiden tot een feestelijke opening van het pand op 28 juni met onthulling van de naam. Er zijn de afgelopen periode offertes aangevraagd voor 40 stoelen - als aanvulling op het aantal stoelen wat wij nu hebben - er is een offerte aangevraagd voor het leggen van marmoleum in de kapel, de hal en de keuken en de opdrachten voor de levering daarvan zijn verstrekt. De mantel van de buitenschoorsteen wordt opnieuw bekleed, de letters van de naam Johannes zijn besteld (kijk op de gevel boven de deur waar één proefletter zichtbaar is), het plafond wordt geschilderd, de vensterbanken bij de parkeerplaatsen worden hersteld en het houtwerk van de achtergevel is gerepareerd en geschilderd. Een hele klus, maar we zijn nu in staat dit alles te doen, zodat we de komende periode goed kunnen invullen. Het werken door inzet van vele mensen zal dan ook zichtbaar zijn op de feestelijke dag in juni. Een grondsteenspreuk zal worden geschreven. De tekst daarvan wordt nu voorbereid door een kleine groep onder leiding van Jeroen Benschop.

### **ALV op 5 april**

In het jaar 2026 bestaat De Christengemeenschap in Nederland 100 jaar. Op de algemene ledenvergadering van 5 april 2025 zal over dit onderwerp gesproken worden. Uitnodiging en nadere informatie ontvangt u binnenkort.

### **Bericht van activiteiten in onze zuster gemeentes Meppel en Leeuwarden**

Op vrijdagavond 25 april 2025 vindt er een paasviering in Zwolle in de Michaëlschool plaats *De Opstanding is een daad*. In de Grondsteenspreuk horen we: *In de wending der tijden trad het Wereld-Geestes-Licht in de aardse wezens stroom*. Het is een daad waarmee het Zonnewezen op Aarde verschijnt en het is een daad waarmee Christus in de Opstanding het Ik van de mens redt om sinds de vorige eeuw als etherische Christus te verschijnen en Heer van het Karma te worden. Wat vraagt dit van ons? Ron Dunselman zal een voordracht hierover houden. De avond begint om 19.30 uur tot 21.30 uur. Meer informatie op [www.jaarfeesten zwolle.nl](http://www.jaarfeesten zwolle.nl) en <https://meppel.christengemeenschap.nl/>

Bart Hessen houdt op 25 maart 19:30u in Leeuwarden een lezing over *Leven met sterven*.

Maria Ratering leidt op 14 april een kunstzinnige beschouwing van *Het Laatste Avondmaal 10:30u – 12:30u* in Leeuwarden in de Galileakapel. Kijk voor nadere details op <https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/>

## BIJEENKOMSTEN

Zie [HIER](#).

## OVERIG

### **Uitnodiging voor het sacrament van de jeugdwijding 2026**

De lessen voor de jeugdwijdingen in de Paastijd van 2026 starten in september. Het is voor kinderen die in het schooljaar 2025/2026 veertien jaar oud worden. Aanmelden vóór 12 juli 2025. Op onze website is veel te lezen over de jeugdwijding. Zie [HIER](#). Ook is er een uitgebreide uitnodiging met uitleg beschikbaar. Mail naar Jeroen Benschop [benschopjeroen5@gmail.com](mailto:benschopjeroen5@gmail.com) om je kind aan te melden, voor een gesprek bij vragen over de jeugdwijding van je kind of om de uitnodiging te ontvangen.

### **Jaarfeestengroep**

In februari jl. zijn wij, Esther, Annamarie en Camille gestart met een jaarfeestengroepje. Dit groepje is opgericht om de jaarfeesten in de gemeente te verzorgen. Bij ons overleg verzorgt Jeroen een inhoudelijke opmaat en spreken we over de inhoudelijke achtergrond van de feesten, ideeën en de praktische uitvoering. Heb je ideeën, zin om mee te denken en te helpen, sluit je aan bij dit groepje! Van harte welkom!  
Meld je aan bij Esther of Annamarie.

\*\*\*

*Beste mensen,*

*Voor de opleiding tot priester die ik volg maak ik geregeld opdrachten over o.a. de Evangeliën en de sacramenten. Afgelopen tijd werkte ik o.a. aan een opdracht over het sacramentele gesprek. Deze wil ik graag delen met belangstellenden. Ik leg in de gemeenteruimte een paar kopieën neer. Wil je deze per mail ontvangen stuur me dan een mailtje op [annamarie.nel@outlook.com](mailto:annamarie.nel@outlook.com).*

*Annamarie Benschop-Nel*

\*\*\*

'De tegenstelling tussen het religieuze en het gewone leven is te vergelijken met de verandering die Copernicus veroorzaakte in de astronomie. Eerst zag je jezelf als het middelpunt en draaiden alle gedachten en wensen om het eigen lieve ik, zoals vóór Copernicus de sterrenhemel om de aarde draaide. Maar dan word je een kleine ster die om een verre, onmetelijke zon draait - om de wil van God - die de ster met enorme kracht leidt. Maar dan pas kun je stralen. Dat is het echte religieuze leven, al het andere is bedrog of huichelarij.'

*Friedrich Rittelmeyer* (1872-1938)  
dagboek aantekening in 1903

*(Ingezonden door Eva Delacher)*