

BOEKEN TE KOOP IN DE KERK - maart 2025

Het innerlijke Woord

Judith von Halle



De inhoud van dit kleine geschrift is ontnomen aan 'Das WORT', dat in 2022 in vijf banden is verschenen. Het vormt daarin hoofdstuk 160 in de derde band en heeft daar als ondertitel 'Allerpersoonlijkste woorden tot de ziel van de geestesleerling'. Op velerlei suggestie en verzoek wordt met het publiceren van een extract uit dit boek hiermee een uitzondering gemaakt. Het vijfdelige werk is geconcipieerd en te beschouwen als een onafscheidelijke eenheid. Toch is hoofdstuk 160 een van de weinige hoofdstukken uit het grote boek dat als een klein 'fundamenteel vademecum voor iedereen' eruit genomen en afzonderlijk gepubliceerd kan worden, zonder dat daarmee het totale werk schade oploopt, zonder dat de genoemde rode draad moet worden doorbroken.

info van de uitgever

[Cichorei, 2024] - € 10.00

+++

De grote ingewijden

Zarathoestra - Hermes - Boeddha - Mozes

Rudolf Steiner



De geestelijke leiding van de mensheid wordt in deze vier voordrachten helder beschreven. Zo kunnen we ons spirituele kompas op deze inzichten oriënteren. De grote ingewijden in de

mensheidsevolutie zijn de spirituele leiders, de inspiratoren van onze cultuur. Hoe impulseerden zij de mensheid?

Aan Zoroaster, de 'Gouden ster', hebben wij ons denken, onze vroomheid en ons willen te danken. Hoe hangen Zarathoestra en Mozes met elkaar samen, Mozes die ingewijd was in de Egyptische mysteriën? Welke drie offers heeft Zarathoestra voor ons gebracht?

Fascinerend te lezen hoe deze grote spirituele leiders van onze beschaving ons hielpen én nog steeds helpen om de cultuur in stand te houden en verder te brengen.

Met een inleiding van Frans Lutters.

info van de uitgever

Pentagon, 2025

Vertaling: Tineke Croese en Bart Muijres

Vier voordrachten uit GA 60. --€ 28.00

+++

Laat mij het levenswater zoeken

Verhalen voor Pasen, Pinksteren en Sint-Jan

Ineke Verschuren



Een bundel met een veertigtal sprookjes, legenden en verhalen die passen bij het voorjaar en de zomer.

De gebeurtenissen die horen bij de christelijke feesten die we in het voorjaar vieren - Pasen, Hemelvaart en Pinksteren - worden zeer uitvoerig in de bijbel beschreven. In de verhalenchat van onze cultuur zijn ze echter niet zo zonder meer te vinden. Bij de keuze van sprookjes en verhalen voor deze bundel is geprobeerd die verhalen op te nemen, waarin motieven te vinden zijn die een bepaald facet van genoemde feesten belichten.

Laat mij het levenswater zoeken is een gezinsbundel met verhalen om voor te lezen, maar ook om zelf te lezen. Als hulp bij het zoeken naar geschikte verhalen om voor te lezen is in de inhoudsopgave achter elk verhaal een leeftijdsaanduiding gegeven.

(Christofoor, 4e druk, 2007)

[informatie van de uitgever] -- € 24.95

+++

De opstanding van de geest

De Rozenkruisers - Pasen als mysteriegebeuren

Rudolf Steiner



Voordrachten gehouden direkt na de kerstkonferentie van 1923. In zes grandioze lezingen neemt Steiner ons mee naar het weten van de mens omtrent de hiërarchieën in de 9de en 10de eeuw. En hij beschrijft hoe onderwijs in de mysteriën werd gegeven, vooral in de 12de eeuw. Hoe was de scholing van de rozenkruisers, hoe leerden zij over de ware verhouding van het wereldstelsel van Ptolemeüs en Copernicus? Wat is de samenhang van Christian Rosenkreutz met de omvorming van de materialistische natuurwetenschap?

In het tweede deel (vier voordrachten) volgt een beeldende beschrijving van hoe het eraan toeging in de oude, zogeheten 'heidense' mysteriën en hoe deze de grondslag vormden voor ons huidige paasfeest. Kenmerkend is het beleven van de samenwerking van zon en maan door de initiatie. Bij het begrip voor het ontstaan van de vrijheid neemt Steiner ons mee terug in de tijd, naar de mysteriën van Efese - Alexander en Aristoteles - en de brand van het Goetheanum. Ten slotte is de vraag: wat is een antroposofische paasstemming?

Uit het nawoord van Rob Otte:

”In deze voordrachten probeert Steiner duidelijk te maken dat er vanaf de aarde in de werelden van de geest verhalen zijn te vinden, opgetekende verhalen die ons vertellen wat er in bovenzinnelijke zin in onze werkelijkheid gebeurt en door de tijden heen is gebeurd.

Steiner blijkt een moderne kunstenaar die, terwijl hij de scheppingswereld voor ons karakteriseert en de namen van de hiërarchieën noemt, tegelijkertijd tekeningen in kleur maakt die de expressiviteit van zijn vertelling ondersteunen.”

Een vertaling van Rudolf Steiner Gesamtausgabe GA 233A -- € 16.00

+++

Het mysterie van Pasen

Rudolf Steiner



Pasen is voortgekomen uit het joodse Pesach, is de gangbare opvatting. Steiner toont aan dat het paasfeest al in de oude 'heidense' mysteriecultuur werd gevierd: drie dagen lang, met prachtige ceremoniën, in verdriet en in vreugde. En dat Pasen met zijn beweeglijke datum samenhangt met de kosmos.

'Het feest van Pasen moet de overwinning van het leven over de dood in onze herinnering brengen en ons daardoor kracht geven' – Rudolf Steiner.

Een boekje voor nieuwe hoop, inzicht en kracht.

info van de uitgever

Pentagon, 2020

Fragmenten uit twee voordrachten (26 maart en 12 april 1924, uit GA 353) --€ 11.50

+++

Pasen- Het mysterie van dood en opstanding

Rudolf Steiner



Wat is Pasen eigenlijk? En hoe verhoudt Pasen zich tot kerstmis?

Het paasfeest sluit aan bij grote gebeurtenissen in de natuur. De germaanse volken rouwden om het verlies van de relatie met de natuurgeesten. Maar 'het paasfeest zal altijd als het feest van het grootste menselijk mysterie worden ervaren, niet alleen als een feest van de natuur dat bij de zon aanknoopt, aldus Rudolf Steiner.

Het mysterie van het paasfeest wordt hier voor ons ontrafeld. Het wonder van de wereldwijsheid begrijpen leidt ons tot een 'harteweten'.

Info van de uitgever

[Pentagon, 2016]

Voordracht van 12 april 1906 uit GA 54

Voordrachten van 2 en 3 april 1915 uit GA 161 ---€ 12.50

+++

Spirituele Pasen en Pinksteren

Andre de Boer en Tanja Rozema



De wording van het opstandingslichaam

De opstanding van de innerlijke mens is de reden voor ons leven op aarde. Zij maakt de essentie van de mens uit; zij geeft zijn leven glans, kracht en innerlijke moed. Nochtans: de mens moet haar zelf vinden, moet zelf wensen.

Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige twaalfen en beschouwingen daarover, kun je zien als een richtingaanwijzer voor geestelijke bewustwording en vernieuwing.

De nieuwe atmosfeer waarin de Heilige Geest werkzaam is in overeenstemming met het goddelijke scheppingsplan is er, zij is er altijd en zij is je geboorterecht als mens. Soms proef je die, en dan is het als een lenteochtend in de Paastijd, fris, verkwikkend, huiverend van ingehouden leven. Het is een belofte, je weet het als een innerlijk ervaren, innerlijk kennen, dat is gnosis.

info van de uitgever

[Rozekruis Pers, 2020] ---€ 14.50

+++

De impuls van Pinksteren en de werking van Christus in het sociale leven

Sergej O. Prokofieff



Wat betekent Pinksteren en hoe kan in onze tijd de Pinksterimpuls worden gewekt voor de sociale toekomst? Hoe kan de Christusimpuls en ook Christus zelf tot leven komen in de sociale gemeenschap?

Sergej O. Prokofieff toont de samenhang aan tussen het uitstromen van de Heilige Geest in het Keerpunt der Tijden en de daardoor in de huidige tijd mogelijk geworden innerlijke ervaring van Christus. Hij beschouwt de Kerstbijeenkomst van 1923 waarbij de Algemene Antroposofische Vereniging werd opgericht, als een vervolg en metamorfose van het oorspronkelijke Pinkstergebeuren. De leden van de vernieuwde Antroposofische Vereniging werden in de Kerstbijeenkomst uitgenodigd om de Grondsteen in hun hart op te nemen als uitdrukking van hun individuele en gemeenschappelijke verbondenheid met de geestelijke wereld.

Prokofieff beschrijft dat de verwerkelijking van deze vernieuwde Pinksterimpuls vooral afhankelijk is van de geleidelijke ontwikkeling van vier op elkaar voortbouwende sociale vermogens. In dit proces leert de mens om gaandeweg steeds meer samen te werken met de goddelijke wereld. Rudolf Steiner spreekt in dit verband van de *omgekeerde cultus*.

info van de uitgever

[Kitesj, 2023] -- € 12.00

+++

Hemelvaart en het geheim van Pinksteren

Rudolf Steiner



Over Hemelvaart doen allerlei verklaringen de ronde. En wat de betekenis van Pinksteren is, wordt in onze cultuur nauwelijks nog geweten.

In dit boekje beschrijft Steiner het belang van beelden en hun uitwerking, zoals het beeld van de Hemelvaart van Christus, en van de 'vurige tongen' met Pinksteren. En hij neemt ons mee in de opeenvolgende fasen van de aarde-evolutie.

Een boekje waardoor Hemelvaart en Pinksteren in onze cultuur weer een ware, levende inhoud krijgen.

info van de uitgever

Pentagon, 2023

Een voordracht (7 mei 1923 uit GA 118) plus drie voordrachtsfragmenten ---€ 14.50

+++

Christus in mij, Christus in ons

Adriaan Bekman



Zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau zijn we iedere dag bezig om vorm en inhoud te geven aan de praktische vragen rondom ons leven en het beantwoorden ervan.

Een essentieel^le stap die wij daarin allen moeten nemen is te vertrouwen op het eigen vrije 'ik' en het vrije 'ik' van de ander. Wanneer het 'ik' in de ziel verschijnt in de menselijke ontmoeting kunnen wij de grondslag scheppen voor een zinnig en waardenvol leven en samenleven. Vanuit de Christuskracht kunnen wij omgaan met de krachten en machten die ons leven beil^nvloeden en willen beheersen.

Al met al is ons vraagstuk een vraagstuk van persoonlijk leiderschap in het omgaan met onze levensvragen. Nu is het een goed moment de balans op te maken, terugkijkend, hoe ik hierin de Christuskracht heb ervaren en die heb zien werken in de eigen ziel en de ziel van anderen. Dat willen we in dit boek verkennen.

info van de uitgever

Cichorei, 2024 ---€ 15.00

+++

Ken jezelf

Reizen tussen werelden

Maarten Ploeger



Rudolf Steiner bracht ons de 'Esoterische Cyclus' spoedig na de Kerstconferentie van 1923/1924. Dit markeerde het begin van de Eerste Klas van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Het betreft negentien meditaties of mantra's en de voordrachten die Rudolf Steiner hierover hield. Deze zijn onlangs door Roel Munniks voortreffelijk in het Nederlands vertaald. Op een buitengewoon intieme manier leidt Steiner ons door de mantra's die ons helpen bij onze innerlijke reis naar de geest. Zijn adviezen hoe deze te mediteren, zijn onmisbaar. Hetzelfde geldt voor zijn toelichtende bordtekeningen.

Dit boek wil op een poëtische manier bijdragen aan het gevoelsbegrip rond deze rijke inhoud. Op persoonlijke wijze verwoordt de auteur zo zijn reis door de mantra's en de begeleidende woorden van Rudolf Steiner.

De personages in de tekst zijn een reiziger en diens al meer ervaren reisgezel, zijn alter ego. Ook treedt er een hoger wezen op, die hen beiden adviseert hoe de geestelijke wereld te betreden; hier benoemd als 'de Stem van het Ik'. Dit wezen toont ons wie wij werkelijk zijn en staat hiermee voor het hogere of ware Ik van zowel reiziger als gezelschap.

De reisgesprekken gaan over de essentiële en zeker ook existentiële stappen, die de mens-op-weg moet durven zetten.

Een tiental 'overdenkingen' is toegevoegd om aangedragen thema's nader toe te lichten. Drie 'liederen', aan het begin, in het midden en aan het eind, illustreren weer op een andere manier de weg die we kunnen gaan in de zoektocht naar de geest.

Maarten Ploeger (1944) is fysisch geograaf en werkte als leraar aan de Geert Grote School/College Amsterdam.

info van de uitgever

[Cichorei, 2023] --- € 20.00

+++

Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker



Ons zieleven wordt tegenwoordig nauwelijks anders begrepen als dat alle psychische fenomenen lichamelijk-aards, en dat betekent tevens vanuit het verleden, zijn bepaald. Pas wanneer het ik begint zich niet te identificeren met de eigen belevingen en ervaringen in het verleden, maar zich gaat bezinnen op de wordings-dimensie van het ik, keert de blik zich naar een open, nog niet bepaalde toekomst.

Wolf-Ulrich Klünker nodigt de lezer uit om zich met de gevolgen van het eigen, huidige doen en laten zó te verbinden dat daardoor de toekomst meer en meer in het bewustzijn kan treden. In samenhang daarmee wijst hij op therapeutische mogelijkheden die er min of meer van afhangen of het ik tot geestelijke zelfactivering in staat is of niet.

Psychische gezondheid is in dit perspectief dus verbonden met de vraag of men het ik kan beleven als een wezen dat in de wereld actief is, de wereld vormgeeft en niet slechts als een vanuit het verleden bepaald wezen.

info van de uitgever

[Adventum / Nearchus CV, 2017] ---€ 12.50

+++

Waarom doe ik wat ik doe

Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg



Ja, waarom doe ik wat ik doe? Meestal doe ik iets zonder erbij na te denken, zeg maar op de automatische piloot. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lopen. Daar denk ik niet over na. Ik kijk om me heen of praat met iemand, maar houd me niet met mijn voeten bezig. Wil ik op een andere manier gaan lopen, dan stuit ik op de gewoontepatronen. Waar zit dat patroon en waar zit de

wens om te veranderen? Waar komen trouwens die verschillende lagen van het willen vandaan?
Hoe zitten we in elkaar?

Dit boek is een verkenning in de menskunde, menskunde in de praktijk, menskunde die kan helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen. Het boek geeft je aanknopingspunten om na te denken over je erfelijkheid en ook over een geestelijke wereld en ervaringen na de dood.

Het mensbeeld achter dit boek stamt uit het boek *Theosofie* van Rudolf Steiner. Hij schreef het in 1904 en het is het lijfboek van de auteur. Jaap van de Weg 'vertaalde' het in de taal van de eenentwintigste eeuw en het boek staat vol eigen ervaringen, en ervaringen van mensen uit zijn praktijk.

info van de uitgever

[Christofoor, 2016] --- € 18.95

+++

Levenskunst - Ontmoetingskunst

Rudolf Steiner



Dit boek verbindt levenskunst met het vermogen tot ontmoeten.

Elke ontmoeting vraagt om innerlijke actie. Of we nu een bloem, een dier, een landschap of een ander mens voor ons hebben, een ontmoeting komt pas tot stand als we het 'andere' in ons opnemen en de eigenheid ervan onderkennen.

Dat vergt wel een heel bepaalde instelling. Om de natuur te ontmoeten heb je bijvoorbeeld echt een stemming van verwondering en overgave nodig, anders houdt zij zich stom.

Maar geldt dit niet ook voor onze ontmoetingen met mensen? Hoe moeilijk kan het zijn om tot een echt open contact te komen van mens tot mens? Rudolf Steiner pleit ervoor de onvermogens van de ander, maar ook die van onszelf, vooral met geduld en interesse te bezien.

Daarnaast kan veel in onze levenshouding veranderen, als we onze blik op leven en dood verruimen. Is geboren worden en sterven toeval, of zijn dit overgangen van en naar een wijder bestaan?

Daarmee raken we aan het denkbeeld van reïncarnatie en karma. Ook hier gaat het om de verbinding van mens tot mens. Wat schuilt er achter onze banden met familieleden, vrienden en misschien ook collega's? Hoe kun je zonder te speculeren met zulke gedachten omgaan?

Deze spannende vragen rond leven en dood kunnen leiden tot een actieve, open levenshouding, kortom: tot levenskunst!

info van de uitgever

[Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 2023] --- € 24.50

+++

Leren van je leven

Introductie in de biografiek

Kees Locher e.a.



Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik gewild? Wat ga ik doen? Waar ga ik naartoe?

Leren van je leven gaat over het leven met vragen. Door je leven te bevragen, creëer je de mogelijkheid om voortdurend nieuwe ontdekkingen te doen over jezelf en je omgeving.

Dit boek is een introductie in de biografiek, een term die komt van biografie, de beschrijving van het leven van een mens. Biografiek gaat over het zicht krijgen op het eigen leven en werkt als pijler of anker. Door vragen te stellen aan het verleden komen levensthema's, rode draden en ontwikkelingen in de levensloop aan het licht. Dat geeft ruimte en opent de blik naar de toekomst.

Leren van je leven is voor iedereen die wil weten waarom het ertoe doet het eigen leven te onderzoeken. Voor de mens die het leven ziet als ontwikkelingsweg. Die in gesprek is met zijn leven en zich afvraagt: hoe moet ik het doen? Voor iedereen die de behoefte heeft om te zien welke richting hij zelf geeft aan het leven. Die wil weten: hoe heb ik tot dusver in mijn leven gestuurd? Kortom, voor de mens die ontdekkingen wil doen over zichzelf en de wereld waarin wij leven.

info van de uitgever --- € 22.50

+++

Over de zin van het leven

Rudolf Steiner



Wat is de zin van het leven? Die vraag is een van de centrale vragen binnen de filosofie en de diverse religies. Vaak kun je horen: 'Het leven is zinloos'. De godsdiensten kunnen met hun antwoorden velen niet meer tevreden stellen.

Rudolf Steiner pakt dit vraagstuk aan vanuit een verrassend aards-spiritueel perspectief. De aarde beschouwd als lichaam van geestelijke wezens - een frisse, nieuwe blik. In hoeverre is de mens medeakteur op het kosmische toneel?

Voor de moderne mens vormt deze beschouwing een welkome verdieping van zijn kijk op leven en zingevingsvragen.

info van de uitgever

[Pentagon, 1988]

2 voordrachten uit GA 155 (23 en 24 mei 1912) ---€ 5.00

+++

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner



Rudolf Steiner heeft veel voordrachten gehouden over karma en reïncarnatie. Ook gaf hij inzicht in vroegere inkarnaties van bekende en minder bekende mensen.

Aan het eind van zijn leven gaf hij twee oefeningen om zelf karmaonderzoek te doen. Hierbij wordt De karmaoefening voor de nacht gepubliceerd, ook wel de drie-nachtenoefening genoemd. Een geschenk van Steiner dat van onschatbare waarde is.

Voor de moderne mens die zelf inzichten wil verwerven in vroegere levens, van zichzelf of van een ander mens.

Info van de uitgever

[Pentagon, 2011]

Inhoudsbeschrijving:

Innerlijke verrichtingen van de ziel om te leren naar het karma te kijken. Karmische achtergrond geschreven in de etherische wereld en de astrale buitenwereld. Het begin van de weg tot inzicht is het verwerven van een juist standpunt door je te doordringen met de wijze voorzieningen van de wereld. Leren op innerlijke belevenissen te wachten. Steiners voorbeeld in Goethes 'Sprookje'. De driedaagse oefening tot karmisch inzicht: 1] een innerlijk beeld maken (astrale lichaam); 2] het etherische lichaam

werkt het beeld uit; 3] het beeld wordt verwerkt in het fysieke lichaam (bloed en zenuwen), daarna vergeestelijkt. Na de derde nacht: het beeld is als de vastgeketende wil; wordt zieleoog. Voor ware geestelijke inspanning is zieleakti viteit nodig; geduld. Abnor maal zijn een belemmering, Dweepzucht. Bezonnenheid van hoofd en hart noodzakelijk voor de omvorming van de wil tot schouwen.

Voordracht van 9 mei 1924, uit GA 236 (ook verschenen in *Karmaonderzoek 2*) --- € 10.00

+++

Ouderdom

een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner



Wij weten met onze bejaarden niet goed raad. Vergrijzing is een maatschappelijk probleem geworden. De ooit zo opgewekt begonnen 'zorg voor de oudere mens' is zelf onderwerp van aanhoudende zorg.

In een maatschappelijk wispelturig klimaat worden mensen ouder. Men staat op een zijspoor, behoeft niet meer te werken. De menselijke binding in een gelaagde en levende sociale omgeving verdwijnt. De kwalen, de gebreken nemen toe. Welk perspectief biedt de ouderdom?

Rudolf Steiner biedt in deze voor het eerst in deze samenstelling verschenen teksten een aantal gezichtspunten voor een vruchtbaar perspectief. Ouder wordende mensen, en wie beroepshalve of anderszins met hen te máken heeft, worden op het spoor gezet om de ouderdom te beleven en te zien binnen de totale biografie en om de wisselwerking tussen de oudere en de jongere mens als inspiratiebron te gebruiken. Tevens dragen deze teksten gezichtspunten van menskundige aard aan, zodat men niet alleen de vergrijzende, aftakelende mens ziet, maar ook de mens ontdekt, die geleerd heeft in het leven te vertrouwen, en deze fase van zijn leven gebruikt om de opmaat te vinden voor een volgend leven.

(Uit verschillende GAs) --- € 19.90

+++

Tedere vertroosting

Mieke Mosmuller



Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld de openbaring en genade van de tedere vertroosting, die wij van Hem ontvangen, maar die wij ook kunnen geven aan anderen. We ontvangen een ongekende Liefde, waarvan het kenmerk is, dat die gegeven wil worden, zodra die ontvangen is.

'Het zou heel gemakkelijk kunnen zijn dat zonder het begrip van de mensen het grote gebeuren voorbij zou gaan. Als dan in de jaren 1930 tot 1940 de materialisten zouden triomferen en zeggen: Wel, ja, er zijn een aantal dwazen opgestaan, maar er is niets van het verwachte grote gebeuren gezien - dat zou helemaal geen bewijs zijn tegen wat gezegd is. Indien zij zouden triomferen en de mensheid aan deze gebeurtenissen zou voorbijgaan, zou dat een ongeluk voor de mensheid zijn. Zelfs als zij de grote dingen die kunnen gebeuren niet kon opmerken, zullen ze toch gebeuren.'

Rudolf Steiner over de verschijning van Christus in de etherwereld.

info van de uitgever

Occident, 2022 --- € 24.95

+++

De sacramenten van het altaar

het gesprek - het huwelijk

Marianne de Nooij (en anderen)



Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap - Beweging voor religieuze vernieuwing.

In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van de volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het 'vernieuwde biechtsacrament' genoemd) en het huwelijk.

info van de uitgever

[Cichorei, 2015] --- € 10.00

+++

De kosmische Christus

Hoe kan Christus begrepen en ervaren worden?

Hans-Werner Schroeder



In onze tijd maken we ons terecht zorgen over de aarde. Tegelijk vragen veel mensen of er meer is tussen hemel en aarde - en zo ja, hoe we dat goddelijke kunnen kennen. In de vraag naar Christus komen beide aspecten samen.

Hans-Werner Schroeder beschrijft in dit boek de aanknopingspunten in de christelijke traditie voor de gedachte dat Christus niet alleen betekenis heeft voor de mens maar ook voor de kosmos, de aarde en de natuurrijken. Deze kant van Christus wordt de kosmische Christus genoemd.

De kosmische dimensie van Christus openbaart zich op drie terreinen. Allereerst moeten we Christus alleen in zijn kosmische kracht zien. Vervolgens treedt zijn nadering van de aarde op de voorgrond: dat hij als een goddelijk wezen mensenbroeder werd. De kosmische oorsprong wordt ook door zijn aardse werken heen zichtbaar. Tenslotte richten we ons op de wisselende verhouding tussen het kosmische en het aardse bestaan van Christus. Met de 'hemelvaart' keert hij in zijn kosmische volmacht terug, zonder de aarde daarbij te verlaten. Hij is sindsdien de 'heer van de hemelkrachten op aarde'.

Schroeder gaat eerst in op de voorchristelijke culturen, inclusief het Jodendom, en vervolgens op de christelijke traditie zelf. Het blijkt dat het kosmische karakter van Christus in de na-christelijke periode vooral in esoterische kringen werd beleden. Onze tijd vraagt erom dat de kosmische Christus breder bekend wordt.

(Uitgeverij Kamerling, 2007)

[info van de uitgever] --- € 12.50

+++

Op weg naar jezelf

Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap

Maarten de Gans



Het woord 'biecht' is door de eeuwen heen tot een belast woord geworden. Telkens opnieuw zou geprobeerd moeten worden er een nieuwe inhoud aan te geven.

In *Op weg naar jezelf* laat Maarten de Gans, geestelijke in de Christengemeenschap te Buenos Aires, aan de hand van enkele bijbelteksten zien hoe daarin de kiem ligt voor een nieuwe vorm van biechten, waarin de mens weer de weg tot zichzelf kan vinden. De ware biecht is het sacrament van de vrijheid, waarin de mens zijn levenssituatie beschouwt in het licht van zijn hoger Ik.

Maarten de Gans plaatst het sacrament van de biecht in het geheel van de zeven sacramenten, zoals de Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing, die kent, zonder voorbij te gaan aan de traditie, waarin de zeven sacramenten zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld.

[Informatie van de uitgever]

Christofoor, 2e druk 1988 --- € 7.50

+++

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock

De jaarfeesten
als kringloop door het jaar

Emil Bock



Christofoor

Je kind gaat naar de Vrije School en zingt opeens strijdbare liedjes over draken en 'zwaarden, een kruis gelijk'... Als ouder maak je kennis met het verschijnsel 'jaarfeesten' en je begint, aan de hand van je kind, je eerste 'kringloop' door het jaar.

De gang door het jaar. We kennen de seizoenen die elkaar opvolgen, en in onze agenda's staan de 'erkend christelijke feestdagen' genoteerd, maar wat we dan verondersteld worden te vieren, wat de diepere achtergronden zijn van zo'n feest, is steeds minder bekend. Nog moeilijker wordt het, wanneer het gaat om 'het feest' van St. Jan of Michael. Wat betekenen die jaarfeesten, en hoe vieren we ze, uiterlijk en innerlijk?

'De jaarfeesten als kringloop door het jaar' van Emil Bock, priester van de Christengemeenschap, is een boek waar je mee leeft en dat je jarenlang begeleidt op je gang door het jaar, van feest naar feest. Het boek is ontstaan naar aanleiding van voordrachten die Bock in de loop van vele jaren hield. Daardoor zijn er aan elk feest verscheidene hoofdstukken gewijd, waarbij je steeds een andere ingang vindt en nieuwe inzichten krijgt. Ook de tussenliggende perioden tussen de feesten (advent, lijdenstijd) krijgen een invulling, zodat er een werkelijke gang door het jaar ontstaat. Dat biedt de lezer de mogelijkheid, het jaarverloop en wat zich buiten in de natuur aandient wakker mee te beleven, maar het brengt tegelijkertijd verdieping en verinnerlijking.

Ook voor St Jan en Michael, de twee feesten die we vieren in de 'feestloze helft van het jaar' geeft Bock aanknopingspunten. Bij het feest van St Jan - het feest van Johannes de Doper - gaat het niet slechts om de enkele feestdag van de zomerzonnwende met de extatische vreugde van de zomer, zoals men die vanouds als 'heidens' feest vierde. Het feest van St Jan valt na de langste dag, op 24 juni, als de zon alweer afneemt. In een nieuwe, christelijke feesttijd van vier weken keren we ons, vanaf de dag van St Jan, juist naar binnen, tot de stilte van ons innerlijk, op de weg naar het feest van Kerstmis.

Zoals eens Johannes de Doper in de aardse mensenwereld de weg bereidde voor de Christus, zo wijst nu Michael de weg naar de innerlijke Christus. Het feest van Michael vieren we in de herfst, wanneer de natuur om ons heen zichtbaar afsterft. Michael roept ertoe op, niet mee af te sterven. Hij roept op tot de moedige daad, de draak in onszelf te bestrijden en de angst voor duisternis en dood te overwinnen: om tot het besef te komen dat het eeuwige in het menselijke wezen niet verloren hoeft te gaan.

Michael zoekt mensen met idealen, die zelfbewust datgene tot stand willen brengen wat zij zich in en voor de wereld wensen. Want dan pas is er ontwikkeling, en wordt de cirkelgang doorbroken waarin de mensheid gevangen dreigt te worden.

Ank Kramers, in ABC Antroposofie nr.2 --- € 18.50